

Seks en vreugde en Christus

1 Kor 6:20b *bewijs God eer met uw lichaam*

Vier avonden over seksualiteit:

Het materiaal is ook per internet toegankelijk: <http://home.hetnet.nl/~gerkeroorda>

Datum Thema

do 18 jun	Seksualiteit als gave van God	Over de plek van seksualiteit in Gods schepping en koninkrijk
do 3 sep	Seksualiteit kwetsbaar intiem	Hoe komt seksualiteit het best tot z'n recht? Over verkering en seksualiteit. Trouwen en samenwonen.
do 17 sep	Homo en hetero	Wat zegt de bijbel over homoseksualiteit? En hoe ga je binnen de gemeente met elkaar om heteros, homos en lesbos?
do 1 okt	Scheiden en hertrouwen	Als christenen uit elkaar gaan, hoe ga je daarmee om? Welke weg wijst Gods Woord daarin? En hertrouwen na scheiding is dat een begaanbare weg?

Avond 3: Homo en hetero

I De eerste vraag

Joh 21:16 (NBG) *Hebt gij Mij waarlijk lief?*

Christus is het centrum van ons geloof en van ons leven. Dat betekent dat we in het bijzonder bij vragen die diepgaan we moeten beginnen en eindigen bij Christus. De eerste vragen die meestal gesteld worden bij homoseksualiteit zijn: "Mag het?" en "Hoever mag je gaan?" Dat is denken vanuit een God die het leven beperkt, hoeveel ruimte houdt ik nog over voor mijzelf? Als we in ons nadenken over homoseksualiteit Christus als centrum nemen, dan staan we als gelovigen allemaal naast elkaar. Niet als homo tegenover hetero, maar als mensen die allemaal vroeg of laat zichzelf tegen komen in het leven met Jezus Christus.

"Christus liefhebben begint met Hem aanvaarden zoals Hij is (zoals je dat ook van Hem verwacht), ook wanneer Hij dingen doet of zegt die je tegenstaan (en wanneer je met de echte Jezus in aanraking komt, loop je onvermijdelijk tegen zulke dingen aan). Het betekent steeds meer onder de indruk raken van Zijn bijzondere persoonlijkheid waarin zoveel voor ons besef elkaar uitsluitende trekken zitten: Hij is moreel onkreukbaar, en tegelijk heel toegankelijk; Hij is zich bewust van Zijn bijzondere identiteit als Zoon van God en tegelijk nederig en dienstbaar; Hij is geduldig met zondige mensen en vaart uit tegen mensen die denken dat ze het moreel wel voor elkaar hebben. En in dat verband laat Christus ook het woord 'gebod' vallen: als je Mij liefhebt, dan houd je je aan Mijn geboden. Op dat punt zit er in de vriendschap iets onvermijdelijk onomkeerbaars. Dat krijg je wanneer een koning vriendschap met je sluit. Liefde en gebod komen niet van twee verschillende planeten. Als wat jij doet niet zaligmakend is, en als je niet hoeft te scoren om door God aanvaard te worden, wat blijft er dan nog over als motivering om te leven zoals Hij het wil? Er is maar een antwoord, dat in zijn eenvoud omgekeerd evenredig is aan de moeite die wij mensen hebben om het in praktijk te brengen: liefde.

De liefde maakt de gehoorzaamheid mogelijk en dragelijk, ook wanneer het zwaar valt. Hoe meer je Christus liefhebt, hoe meer je onder de indruk bent van Zijn bijzondere persoonlijkheid, hoe meer je Hem aanbidt, des te minder zwaar zal het je vallen je aan Zijn geboden te houden, belooft Hij. Je doet het voor iemand die je zeer dierbaar is geworden. Dat is het best bewaarde geheim van het nieuwe leven." (Uit CV-Koers juli 2003, Elco Flohr "Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?")

II Homoseksualiteit en veiligheid

1 Joh 4:10, 11 *Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.*

Als iemand ontdekt dat zij homo of lesbo is, dan raakt dat zijn of haar persoonlijkheid en identiteit. Je past niet in het algemene plaatje wat je van huis uit en uit je omgeving meekrijgt over man-zijn of vrouw-zijn. Op straat is homo een scheldwoord. En in de kerk? Ben je daar veilig? Ontmoet je daar warmte, betrokkenheid, een open oor? En bij God? Je zult maar 16 zijn, ontdekken dat je valt op iemand van hetzelfde geslacht en al zoekend en worstelend stuiten op Lev 18:22 "Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk." Zijn de gevoelens die ik heb gruwelijk voor God? Ben ik gruwelijk in Gods ogen? Homo's zijn in de regel kwetsbare mensen. Gelovige homo's zoeken en worstelen vaak met hun gevoelens en hun geloof. Ook zij zijn kind van God, broers en zussen van ons in Jezus Christus. Gods had ons al lief, voordat wij Hem liefhadden, voordat we met Hem verzoend waren. Als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

- ☞ Wat betekent het liefhebben van elkaar concreet in een christelijke gemeenschap ten opzichte van homoseksuele broers en zussen in het geloof?

III De bijbel open over homoseksualiteit

Mat 19:12 *Er zijn mannen die niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren werden, andere omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, en er zijn mannen die niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel.*

Mat 22:30 *Bij de opstanding trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als engelen in de hemel.*

Het is belangrijk als we de bijbellezen niet teksten te gaan plukken over het onderwerp wat ons bezighoudt. De bijbel is geen handboek of wetboek waarin je op kunt zoeken: zo moet het. De bijbel vertelt ons wie God is en dat Hij met ons wil leven. Binnen het geheel van dat leven met God denken we na over specifieke zaken. Daarom is het belangrijk om eerst een heel plaatje te hebben van seksualiteit en het leven met God, voordat we specifiek opzoek gaan naar teksten over homoseksualiteit.

De eerste avond over seksualiteit hebben we gezien dat **huwelijk** en seksualiteit geen doel in zichzelf zijn. Ze wijzen boven zichzelf uit naar God, ze staan ten dienste van het kennen van en leven met Hem. Ook hebben we gezien dat God de mens als man en vrouw voor elkaar geschapen heeft en het huwelijk tussen man en vrouw heeft ingesteld als de plek waar seksualiteit gevierd wordt.

In het Nieuwe Testament wordt het huwelijk gerelativeerd. "In 1 Kor 7 zegt Paulus dat ook ongehuwd blijven voor christenen een 'normale' manier van leven is. En in Mat. 19 leert Christus ons dat je ter wille van het koninkrijk 'jezelf kunt snijden'. Daarmee zinspeelt Hij op een leven van seksuele onthouding. Van beide mogelijkheden vormt Jezus zelf het grote voorbeeld. Als je alleen maar kijkt in het licht van de schepping is ongetrouwd blijven en je seksueel onthouden onnatuurlijk. Daarom voelt het vaak ook echt als een gemis. Maar in het licht van het koninkrijk ontdek je in die manier van leven ook een voorproef van de vervulling van huwelijk en seksualiteit die komt." (Uit: 'Reformatie' nummer 37 18-JUN-2005, A.L.Th. de Bruijne "Is de Bijbel duidelijk over homoseksuele relaties?")

Vraag

- ☞ Wat betekent de relativering van het huwelijk voor de manier waarop jij aankijkt tegen je eigen situatie?

- ☞ Wat betekent de relativering van het huwelijk voor de manier waarop wij als kerk om zouden kunnen gaan met relaties?

IV Specifieke gedeeltes over homoseksualiteit: Oude Testament

Sodom

Het eerste wat we tegenkomen is Gen 39: de mannen van Sodom die de mannen die op bezoek kwamen bij Lot willen verkrachten. Deze wandaad is het topje van de ijsberg van de goddeloosheid van Sodom. Totaal grenzeloos nemen ze, verkrachten ze dat wat hen maar in het vizier komt, man of vrouw, maakt niet uit. De verhalen hebben homoseksualiteit niet als hoofdthema. En je mag iemand die ontdekt dat hij of zij valt op iemand van hetzelfde geslacht niet op één lijn zetten met de mannen van Sodom. Tegelijk is het feit dat de wandaad van Sodom homoseksueel van aard is een extra streep onder de goddeloosheid. Het lijkt er op dat niet alleen verkrachting maar ook homoseksualiteit per definitie als immoreel bestempeld wordt.

Tempelprostitutie

Er zijn meerdere teksten die gaan over homoseksuele tempelprostitutie (Deut 23:17-18; 1Kon 14:24; 15:12; 22:47; 2Kon 23:7) . Er zijn mensen die zeggen dat we de afwijzende houding van het OT ten opzichte van homoseksualiteit moeten zien tegen de achtergrond van de tempelprostitutie. Het is, in hun ogen, dus een afwijzing niet van een bepaalde vorm van seksualiteit (namelijk homoseksualiteit), maar van een heidens ritueel. (Zoals de afwijzing van heteroseksuele tempelprostitutie niet de afwijzing van heteroseksuele seksualiteit in het algemeen betekent). In de cultuur rondom het volk Israel was in die tijd homoseksualiteit niet algemeen geaccepteerd. De meest geaccepteerde vorm was die van tempelprostitutie. Bij het afwijzen van homoseksuele tempelprostitutie wijst het Oude Testament daarmee de hele homoseksuele praktijk af.

Leviticus

De meest beruchte teksten over homoseksualiteit vinden we in Lev 18:22 en 20:13

1. Lev 18:22 staat in een grotere context van verboden seksuele handelingen: incest, overspel en bestialiteit. Deze verboden zijn universeel en altijd geldend. (Alleen gemeenschap met een ongestelde vrouw lijkt daar buiten te vallen.)
2. De enige verboden handeling die gruwelijk wordt genoemd is die van homoseksuele gemeenschap.
3. De straf is extreem: de dood. (Helemaal vergeleken met andere wetten uit die tijd en die regio: castratie.)
4. Het gaat in beide teksten niet over verkrachting of tempelprostitutie, het gaat over homoseksuele gemeenschap in zijn algemeenheid.
5. Gods volk is geroepen om zijn heiligheid te weerspiegelen. En niet de leefwijze van de andere volken. In dat kader staan deze teksten.
6. De manier waarop Paulus spreekt over homoseksualiteit sluit aan bij de manier waarop er in deze teksten over gesproken wordt.

Conclusie

De manier waarop er over homoseksualiteit gesproken wordt is algemeen afwijzend. Dit gaat in tegen de door God geschapen orde.

IV Specifieke gedeeltes over homoseksualiteit: Nieuwe Testament

Jezus

Tegen de achtergrond van het stereotype beeld dat Jezus voortdurend anders is dan de hem omringende cultuur, is het begrijpelijk dat uit Jezus' zwijgen over homoseksualiteit de conclusie getrokken wordt dat Jezus daar positief tegenover stond.

Als we breder kijken dan krijgen we toch een helderzicht op Jezus' zienswijze op homoseksualiteit:

IV Specifieke gedeeltes over homoseksualiteit: Nieuwe Testament (vervolg)

1. In het jodendom van Jezus' tijd werd homoseksualiteit in de lijn van de wetten van Mozes afgewezen. In dat opzicht is het zeer onwaarschijnlijk dat Jezus (zonder zich daar expliciet over uit te laten) een fundamenteel andere opvatting heeft over homoseksualiteit dan zijn tijdgenoten. Helemaal gezien Jezus' verder omgang met de wetten van Mozes.
2. Jezus' beroep op Gen 1:27 en 2:24 in de discussie over echtscheiding (Marc 10:1-12) laat zien dat Jezus uitging van een exclusief heteroseksueel model van monogamie.
3. Jezus standpunt in andere zaken op het gebied van seksuele ethiek is in z'n algemeenheid strikter dan de standpunten in de hem omringende cultuur.
4. De manier waarop Jezus spreekt over genade en gerechtigheid geven geen enkele grond voor de gedachte dat Jezus een neutrale of positieve benadering van homoseksualiteit zou kennen.

Kortom: Jezus heeft geen enkele verandering gebracht ten aanzien van de Mozaische verboden tegen immoreel seksueel gedrag. Het is hoogste onwaarschijnlijk dat hij een soort stille acceptatie van homoseksualiteit zou kennen tegenover de algemeen afwijzing van homoseksualiteit in het jodendom van zijn dagen.

Paulus

Paulus spreekt over homoseksualiteit in Rom 1:24-27, 1Cor 6:9-11 en 1Tim 1:8-10. Het gaat over homoseksualiteit in algemene zin. Het gaat niet alleen over vormen van ongelijkwaardige seks, zoals die er bestond in de dagen. Het gaat ook niet alleen over vormen van tempelprostitutie. De wijze waarop Paulus erover spreekt laat in de lijn van het Oude Testament een totale afwijzingen van welke vorm van homoseksualiteit dan ook zien.

En nu...?

"De christelijke gemeente kan helpen. In de eerste plaats door het gemak waarmee wij met zijn allen ons tevreden stellen met halfslachtigheid in het navolgen van Christus, tegen het licht van het Evangelie te houden. We sluiten zo gemakkelijk compromissen, de een op het gebied van geld en spullen, een ander waar het gaat om idealen als dienstbaarheid en naastenliefde, of de roeping van een christen met het Evangelie de wereld in te gaan, en ook op het punt van seksualiteit en huwelijk. In zo'n getemd christendom komt het ongeloofwaardig over wanneer op bepaalde punten opeens wel radicaliteit gevraagd wordt. Dan gaan mensen zich afvragen waarom homoseksualiteit een uitzonderingspositie krijgt, terwijl er op andere punten wel rek blijkt te zitten en compromissen in de christelijke gemeente gedoogd worden. Is het dan zo vreemd dat het christendom zijn aantrekkingskrachten uitstraling verliest, en homofiele mensen weglopen?" (Uit CV-Koers juli 2003, Elco Flohr "Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?")

☞ Wat zeg jij hierop?

Materiaal

- 1) Zelf heb ik veel aan het werk van John Piper. Voor wie de engelse taal machtig is verwijs ik graag naar zijn website www.desiringgod.org. Deze website bevat erg veel en toegankelijk materiaal over allerlei verschillende onderwerpen.
- 2) Verschillende artikelen uit CV-koers en de Reformatie. Mocht je ze willen lezen, ik heb ze digitaal en kan ze toe mailen. Ik zoek uit of het mogelijk is die artikelen op mijn website te zetten.
- 3) Voor de theologische en exegetische vragen heb ik met name gebruik gemaakt van "The Bible and Homosexual Practice" van Robert A.J. Gagnon.

Ben je ergens mee blijven zitten, neem gerust contact op.

Ds. Gerke Roorda
De Buizerd 21
9231 KV Surhuisterveen

0512-363256

gerkeroorda@hetnet.nl

<http://home.hetnet.nl/~gerkeroorda>