



Zaterdag 1 juli 2006 was Wouter Rozema te gast als spreker bij Contrario. Hij hield een interactief gesprek met de aanwezigen over homo's in de kerk.

Contrario 1 juli 2006

Stellingenspel Hans en Arjan

1. In de kerk wordt vaak gesproken óver homo's en niet mét homo's. En zou het helpen als er met homo's zou worden gesproken?
2. Het is ingewikkeld en lastig om tegelijk gelovig en homo/lesbo te zijn
3. Ik was liever hetero geweest als ik het over mocht doen
4. Ik ga naar een andere kerk als ze in mijn eigen kerk moeilijk doen over homoseksualiteit.
5. Homo's en lesbo's zijn voldoende geaccepteerd in onze samenleving dus het CHJC, Contrario, COC als belangenvereniging is uit de tijd

Bijdrage Wouter Rozema

Inleiding

Wouter bedankt Contrario dat hij hier mag spreken. Hij wil aansluiten bij drie stellingen van Rob:

1. *Een kerk die veilige kerk wil zijn zal moeten beginnen met homoseksualiteit uit de taboesfeer te halen, bespreekbaar te maken in de gemeente, op verenigingen en in de gezinnen.*
2. *Een kerk die veilig kerk wil zijn zal samen met de homo's in hun midden die dat nodig hebben een weg moeten gaan. Niet moraliserend maar meegaan in de worsteling.*
3. *Een kerk die veilig kerk wil zijn zal vooral moeten beginnen haar predikanten en overige ambtsdragers toe te rusten rond het verschijnsel homoseksualiteit en rond de omgang met homo's.*

De spreker kan helemaal instemmen met deze drie uitspraken en koppelt daar voor vandaag de uitdaging aan: help de kerkenraad uit de kast te komen.

www.contrario.nl/downloads



Help de kerkenraad uit de kast te komen

Volgens Wouter lopen we bij kerkenraden in de kleine gereformeerde kerken en de evangelische gemeenten aan tegen een stuk begrijpelijke angst: als je opgevoed bent met de gedachte dat homoseksualiteit zonde is waar we tegen moeten vermanen is het lastig wanneer we (WR is zelf ouderling in de NGK van Zwolle, locatie CCC) met homo's geconfronteerd worden. Net als jij bang bent voor afwijzing als je uit de kast komt kan ook de predikant of ouderling/diaken bang zijn voor afwijzing als hij een mening is toegedaan t.a.v. homoseksualiteit die niet gangbaar is. Wie z'n hoofd boven het maaiveld uitsteekt loopt altijd gevaar dus is het logisch dat bij dit onderwerp angst een rol speelt in de reacties op de homo/lesbo. Angst kan er ook zijn voor onrust in de gemeente. Iets waar een drukke ouderling/diaken doorgaans niet op zit te wachten.

Als belangenvereniging Contrario kunnen we wellicht een bijdrage leveren aan de bewustwording van kerkenraadsleden t.a.v. de vraag hoe de gemeente van Christus een veilige omgeving kan zijn voor de homoseksuelen (5% van de bevolking wordt geboren met een homoseksuele geaardheid). Een omgeving ook waarin zij tot bloei kunnen komen en naar vermogen een bijdragen zullen leveren aan het realiseren van de doelen van Christus met de wereld, in en vanuit de gemeente van Christus. De wereld staat in brand en alle handjes zijn welkom.

Zoals ook geschreven staat in Efeze 4, 11-16.

11 En hij (Christus) is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. 14 Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrap op een dwaalspoor willen brengen. 15 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16 Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.



De aanwezigen worden uitgedaagd om een beroep te doen op hun kerkenraad / oudstenraad om ook voor de homo's voorwaardenscheppend te zijn als het gaat om gavengerichte taakvervulling in en vanuit de gemeente. De ouderlingen zijn immers aangesteld 'om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon' Efeze 4,12.

Wat hebben homo's / lesbo's nodig om in de gemeente van Christus tot bloei te komen?

1. Veiligheid om jezelf te zijn als homoseksueel en daarover vrijuit te kunnen spreken
2. Vertrouwen om niet afgewezen te worden vanwege je geaardheid
3. Verbinding om samen met andere gemeenteleden een taak te doen die bij je past

Onze bijdrage als homo/lesbo aan het bewustwordingsproces van gemeenteleden tav een veilige en gastvrije kerk voor homo's/lesbo's kan zijn

1. dat we een aantal do's en don'ts op een rijtje zetten waar zij rekening mee kunnen houden.

Don'ts:

- in de prediking alleen maar uitgaan van de man/vrouw relatie en de homorelatie niet noemen
- in de gebeden geen aandacht besteden aan onze worsteling en als je het toch doet de homo's noemt in een rijtje van probleemgevallen en ziektes, of er direct een waarschuwing op laat volgen
- voor kennisgeving aannemen dat iemand homo is en er verder geen aandacht meer aan besteden;
- over homo's praten in het roddelcircuit
- over homo's discussiëren in plaats van met homo's praten over de gewone dingen van alledag: een homo is veel meer dan zijn seksualiteit
- een homo die je nauwelijks kent zomaar aanschieten en ongevraagd je mening geven over de meest intieme zaken van homoseksualiteit
- als andere gemeenteleden in het bijzijn van een homo negatieve discriminerende uitspraken doen (in het kaliber van 'homo's zijn allemaal vieze kerels'), daartegen niet protesteren en de homo dus in feite in de kou laten staan
- homoseksuelen benaderen met de standaardprocedure: zo doen wij dat in dit geval; in alle gevallen het persoonlijke gesprek zoeken



Contrario

- alleen maar over homoseksualiteit willen praten zonder het gesprek in een breder kader van seksualiteit te willen zetten; hetero's vinden dat al snel te intiem, omdat dan ook hun eigen intieme seksleven onderwerp van gesprek wordt. Juist door het voelbaar worden van deze weerstand kan de hetero de eyeopener krijgen voor de kwetsbaarheid van de homo.

Do's:

Wij waarderen het zeer als:

- iemand als reisgenoot met ons meeloopt in de worsteling die we doormaken
- we ook als samenwonende stellen bezoek krijgen van de ouderling

Andere bijdragen aan bewustwordingsproces gemeenteleden tav veilig klimaat homo's/lesbo's in de gemeente:

2. vormen van gesprek en ontmoeting organiseren waarbij bijvoorbeeld de do's en don'ts die we hierboven hebben ingezameld aan de orde kunnen worden gesteld.
3. steun organiseren voor homo's die net uit de kast zijn gekomen; gerichte benadering van andere homo's in de gemeente en uit andere gemeentes; gerichte benadering van andere hetero's in de gemeente
4. voorbeelden van kerkenraadsstandpunten op de website vermelden als hulpmiddel van kerkenraden om hun standpunt te bepalen; hierbij leren van kerken die al veel ervaring hebben op dit punt
5. toerustingsorganisaties van kerkenraadsleden benaderen met de vraag of zij een aparte module kunnen ontwikkelen voor dit thema
6. theologieopleidingen benaderen met de vraag of zij een aparte module kunnen ontwikkelen voor dit thema

Aanbevelingen door de spreker:

Spreek de kerkenraad er op aan dat zij mede-verantwoordelijk zijn voor jouw mogelijkheid om tot bloei te komen als christen en als mens en om naar vermogen bij te dragen aan de doelen die Christus in en vanuit de gemeente in de wereld wil verwezenlijken.

Om jouw unieke bijdrage te kunnen leveren moet je je veilig genoeg voelen om jezelf te zijn. Je moet de mensen om je heen kunnen vertrouwen. En je moet verbindingen durven aangaan met anderen om een taak op te nemen die bij je past.



Wees daarbij niet al te re-actief waarbij je van de kerkenraad verwacht dat ze jou wel zullen vrijspelen voor het een en ander. De kerkenraad is over het algemeen gewoon heel erg druk, dus als je wilt dat zij jouw belangen beter behartigen zul je zelf ook actie moeten ondernemen waarvoor je ook weer steun kunt zoeken bij andere homo's en hetero's.

Wanneer jij er vanuit je eigen verantwoordelijkheid en in geloof voor kiest om een vaste homorelatie aan te (blijven) gaan in liefde, trouw en gelijkwaardigheid, en jouw kerkenraad dringt er op aan die relatie te verbreken zul je zozeer in beslag genomen worden door deze vraagstelling dat je aan een gavengerichte bijdrage aan het Koninkrijk van God niet meer toekomt. Dat is begrijpelijk maar wel reuze jammer. Dit soort procedures en meningsverschillen kunnen jarenlange processen zijn die je groei als christen ernstig belemmeren. De spreker stelt voor om daar waar enigszins mogelijk naast het procedurele spoor waarin je debatteert met de kerkenraad (spoor A) toch ook actief betrokken wordt of blijft vanuit je gaven (spoor B) om zo naar vermogen een bijdrage te leveren aan Christus' doelen met deze wereld, in en vanuit de gemeente. De spreker zou het erg betreuren als homo's/lesbo' tijdens lijn A als het ware geparkeerd worden en zelfs de mogelijkheid wordt ontzegd om bijvoorbeeld jeugdvereniging te leiden. In dat geval zou je de kerkenraad opnieuw moeten wijzen op hun taak om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon.

Gebed

In het dankgebed brengen we onze pijn en moeiten bij de HERE God. Ook danken we Hem dat we allemaal geschapen zijn als zijn evenbeeld en daarom in staat zijn om Gods karakter te weerspiegelen met ons leven.