

2019

Beleidslijn inzake homoseksualiteit

NGK ^{de} Proosdij

Inhoud

	0
Hoe lees ik dit document?	2
1 HET PROCES	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Verlegenheid	3
1.3 Vergaderingen	3
1.4 Standpunt Landelijke Vergadering	4
2 EEN INVENTARISATIE VAN STANDPUNTEN OVER HOMOSEKSUALITEIT	5
3 OVERWEGINGEN VAN DE KERKENRAAD	7
3.1 Ruimte voor ontmoeting	7
3.2 Elkaar helpen	7
3.3 Medereizigers	7
3.4 De Bijbel	8
3.5 Ontoelaatbaar?	8
3.6 Geen bewuste opstand	9
3.7 Zijn en doen	9
3.8 Gebrokenheid	9
3.9 De begaanbare weg	10
3.10 Een uitgestoken hand	10
3.11 Een zacht juk	11
3.12 Uitzicht op het volmaakte	11
4 BELEIDSLIJN VAN DE NGK EDE DE PROOSDIJ	12

Hoe lees ik dit document?

U staat op het punt om de concept-beleidslijn over homoseksualiteit te lezen. Dit stuk bestaat uit de volgende onderdelen:

1. **Het proces:** hier leest u welke weg we als kerk hebben bewandeld om tot deze beleidslijn te komen.
2. **Een inventarisatie:** als kerkenraad hebben we ons verdiept in hoe er onder (homoseksuele) christenen wordt gedacht over homoseksualiteit. In dit deel leest u hiervan een korte weergave.
3. **Overwegingen van de kerkenraad:** een weergave van hoe we als kerk over homoseksualiteit spreken en denken.
4. **Beleidslijn:** hierin leest u in tien bondige punten welke plaats homoseksuelen in onze kerk innemen.

Goed om te weten: waar we in deze tekst spreken over homoseksualiteit bedoelen we ook biseksualiteit.

1 Het proces

1.1 Inleiding

Als NGK Ede | de Proosdij hebben we een beleidslijn geformuleerd ten aanzien van homoseksualiteit. Het is een onderwerp waarover de opvattingen binnen onze gemeente uiteenlopen. Deze beleidslijn zal voor de een te ver gaan en voor een ander juist niet ver genoeg. Voordat we inhoudelijk ingaan op alle overwegingen, willen we het verlangen uitspreken dat we elkaar vasthouden als gemeente van Christus. We willen elkaars standpunten respecteren en verdragen, ook al zijn we het mogelijk niet met elkaar eens. Efeze 4: 2-6 geeft ons daarin een handreiking: ‘God heeft jullie uitgekozen. Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en geduldig. Verdraag elkaars fouten en houd van elkaar. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven. Leef met elkaar alsof jullie één lichaam zijn, met één geest. Want jullie zijn allemaal door God uitgekozen om gered te worden. Daar vertrouwen jullie op. Jullie hebben dezelfde Heer en hetzelfde geloof, dezelfde doop. En jullie hebben dezelfde God, de Vader van alle mensen. Hij is belangrijker dan alles en iedereen, hij geeft leven aan alles en iedereen, hij is aanwezig in alles en iedereen.’

1.2 Verlegenheid

In veel kerken zijn homoseksuele relaties onderwerp van discussie en gesprek. Veel christenen ervaren verlegenheid hoe om te gaan met homoseksuele gemeenteleden en homoseksuelen – al dan niet met een relatie – die lid willen worden van een gemeente. In onze gemeente werd, in formele zin, lang niet gesproken over dit onderwerp. Er is tot op heden geen duidelijke beleidslijn met betrekking tot homoseksualiteit.

In het voorjaar van 2018 heeft de kerkenraad ingestemd met een procesvoorstel ‘voor de dialoog en besluitvorming over homoseksualiteit in de NGK Proosdij’ van het moderamen.

1.3 Vergaderingen

De kerkenraad heeft in 2018 tijdens drie vergaderingen het onderwerp homoseksualiteit besproken. Te weten: een extra kerkenraadsvergadering op 3 april 2018, waar ds. Van Hemmen (GKv) een inleiding verzorgde, een kerkenraadsvergadering op 23 mei 2018 en tijdens het kerkenraadsweekend op 16 en 17 november 2018.

Op 13 februari, 5 en 20 maart, 24 april en 22 mei 2019 is de concept beleidslijn besproken in de voltallige kerkenraad. De op 22 mei vastgestelde concept beleidslijn is ter bespreking aangeboden aan de gemeente.

Op 29 mei 2018 heeft een gemeenteavond over homoseksualiteit plaatsgevonden. Ds. Van Hemmen verzorgde ook daar een inleiding. Deze inleiding was vergelijkbaar met zijn bijdrage van 3 april 2018.

Leden van de gemeente zijn vervolgens uitgenodigd voor een aantal gespreksavonden over homoseksualiteit in het najaar van 2018, geleid door gespreksleiders van de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT).

Naar aanleiding van de gemeenteavond van 29 mei 2018 en de gespreksavonden over homoseksualiteit zijn vijf brieven aan de kerkenraad gestuurd. Deze brieven zijn besproken.

Op 5 juni 2019 is de concept-beleidslijn tijdens een gemeenteavond besproken en is per gespreksgroep gesproken over de tien punten van de concept beleidslijn en kon een reactie gegeven worden op het totaal. Op basis van de uitkomsten van deze gemeenteavond heeft de kerkenraad op 12 juni 2019 de beleidslijn inzake homoseksualiteit vastgesteld.

1.4 Standpunt Landelijke Vergadering

In januari 2016 is door de Landelijke Vergadering (LV) van de NGK-kerken een aantal besluiten genomen inzake homoseksualiteit. Er is besloten:

1. Elkaar op te roepen om al het mogelijke te doen om homo's die geloven in God en vertrouwen op het offer van Jezus Christus, ook als ze samenleven in een relatie van liefde en trouw, in de gemeente een veilig huis te bieden.
2. De NGT te verzoeken om de kerken met gespreksleiders en met materiaal te helpen bij het bieden van zo'n veilig huis, door homoseksualiteit binnen de gemeente in elk geval bespreekbaar te maken.
3. Niet over te gaan tot openstelling van het ambt van ouderling of diaken voor gemeenteleden die een homoseksuele relatie hebben.

2 Een inventarisatie van standpunten over homoseksualiteit

Deze inventarisatie is mede gebaseerd op punten die de afgelopen jaren zijn benoemd binnen de kerkelijke gemeenschap en/of zijn aangedragen tijdens de gespreksavonden in onze kerk c.q. zijn benoemd in de ontvangende brieven.

1. Homoseksualiteit en de plaats van homo's in de kerk is een moeilijk onderwerp. Het ingewikkelde daarbij is dat je in de Bijbel van heteroseksualiteit zowel de schoonheid als de schande tegenkomt en van homoseksualiteit alleen de schande, de ontaarding. Maar de praktijk kent veel homoseksuele relaties die niet in dit plaatje van schande en ontaarding lijken te passen, maar eerder bij het plaatje van liefde en trouw.¹ Daarbij wordt homoseksualiteit door sommige christenen als een volstrekt legitieme en zelfs verrijkende variant gezien waarvan elke beperking of diskwalificatie te veroordelen is.
2. In het Oude en Nieuwe Testament komen diverse teksten voor die in sommige gevallen binnen kerkelijke kring gebruikt worden om homoseksualiteit te veroordelen. Teksten die vaak worden genoemd zijn bijvoorbeeld Genesis 19: 1-19; Leviticus 18: 22; Leviticus 20:13; Richteren 19: 22-26 en Romeinen 1: 26 en 27.
3. Vanuit de Bijbel weten we dat het verlangen naar iemand om je hele leven mee te delen – hoogte- en dieptepunten, blijdschap en verdriet, lichaam en ziel – een van de meest basale en gerechtvaardigde menselijke verlangens is. Mede dankzij de medemens die je bemint en trouw blijft, komt een mens tot zijn recht, tot groei en bloei. Zou dat voor homoseksuelen heel anders liggen?
4. De homoseksuele en de heteroseksuele mens hebben een fundamenteel gelijkwaardige positie als mensen die afhankelijk zijn van het vergoten bloed van onze Heer Jezus Christus om genade bij God te vinden.²
5. Er zijn mensen die van mening zijn dat homoseksualiteit een zondige en ziekelijke geaardheid is, waarvan God de mens verlossen kan en wil. Zij geloven dat in de weg van therapie en/of gebed genezing ontvangen kan worden.
6. Er zijn christenen die onderscheid maken tussen homofilie en homoseksualiteit (of tussen de niet-praktiserende en praktiserende homoseksuelen). Zij accepteren de homofiel, maar verwerpen het zogenaamde praktiseren. Homofilie is in hun opvatting een gevolg van de zondeval, een blijk van de geschondenheid van de schepping. Men mag mensen hierom niet veroordelen, maar moet hen vanuit de gemeente van Christus steunen. Deze opvatting leidt niet tot acceptatie van homoseksuele relaties. Homofielen wordt de weg van onthouding gewezen. Vriendschap is oké, maar een relatie is niet toegestaan.
7. Weer anderen zijn van mening dat door de kerk het samenleven van twee homoseksuelen niet verboden mag worden. Zij vinden het onderscheid tussen het hartelijk aanvaarden van de homoseksuele geaardheid en de hartgrondige verwerping van de homoseksuele praktijk onhoudbaar. Hoe kun je ooit een aanleg accepteren die je niet in praktijk mag brengen? Lijkt dit niet een heel erg gespleten

¹ Uit: Besluiten LV-Zeewolde 2013/2014. 02.02 Besluit inzake ambt en homoseksualiteit.

² Uit: Besluiten LV-Zeewolde 2013/2014. 02.02 Besluit inzake ambt en homoseksualiteit.

standpunt? Zij vinden dat wat in Bijbel over homoseksualiteit staat, niet direct toegepast kan worden op alle vormen van homoseksualiteit die wij nu kennen. Of in de tijd van de bijbel een relatie in liefde en trouw tussen twee mannen of vrouwen bekend was, is onduidelijk. In de bijbel lijkt zo'n relatie over liefde in trouw niet in beeld te zijn.

8. Vanuit pastorale overwegingen waarschuwen sommige christenen tegen de risico's van een kerkelijk verbod op homoseksuele relaties. Drijft dit verbod geen wig tussen God en de homoseksueel, de kerk en de homoseksueel? In deze visie wordt homoseksualiteit vaak niet beschouwd als scheppingsvariant, maar als symptoom van de gebrokenheid van de schepping. Men geeft met een zekere schroom ruimte aan homoseksuele relaties.
9. Sommigen christenen vinden dat een homoseksuele relatie als 'leven in zonde' niet mag worden geaccepteerd. Anderen doen dat wel, vanuit de overweging dat we in een gebroken wereld leven waarin God in zijn barmhartigheid de mens tegemoetkomt. In die visie mag de christelijke gemeente met meer of minder vrijmoedigheid ruimte geven aan homoseksuele relaties.
10. De Landelijke Vergadering geeft aan het belangrijk te vinden uit te spreken dat homoseksuele geaardheid geen zonde genoemd kan worden. Het is beter te spreken over een 'pijnlijk raadsel' en een 'stuk gebrokenheid in de schepping', een gebrokenheid waarin alle mensen op talloze wijzen delen.³
11. De praktijk laat zien dat christenen met een homoseksuele geaardheid daar verschillend mee omgaan⁴:
 - a. Sommigen zoeken verandering of genezing. Over de mogelijkheden daarvan wordt verschillend gedacht.
 - b. Anderen voelen zich geroepen tot een weg van onthouding. Zij verlangen ernaar om vanuit hun kerkelijk gemeenschap op deze weg gesteund en bemoedigd te worden.
 - c. Er zijn ook homoseksuele christenen die ervoor kiezen om een duurzame relatie aan te gaan met iemand van hetzelfde geslacht.
 - d. Een deel van de laatstgenoemden laat hun relatie bevestigen, al dan niet in een huwelijk en verlangt op deze stap vanuit de kerk bevestiging en zegen.

³ Uit: Besluiten LV-Zeewolde 2013/2014. 02.02 Besluit inzake ambt en homoseksualiteit.

⁴ Uit: Besluiten LV-Zeewolde 2013/2014. 02.02 Besluit inzake ambt en homoseksualiteit.

3 Overwegingen van de kerkenraad

3.1 Ruimte voor ontmoeting

Homoseksualiteit lijkt breed geaccepteerd in onze samenleving. Maar tegelijk roept het anders zijn van homoseksuelen bij sommigen ook vervreemding en in uiterste gevallen weerzin en agressie op. Juist in de gemeente zijn we aan elkaar gegeven om elkaar te ontmoeten en de mens tegenover ons te leren kennen. Bij wie de ander leert kennen, gaat de mens niet meer schuil achter het anders zijn maar ontstaat er ruimte voor ontmoeting en een openhartig gesprek over dat anders zijn. Als iemand ontdekt dat hij of zij homoseksuele gevoelens heeft, kan dat het begin zijn van een ingewikkeld en soms ook pijnlijk proces. Niet alleen voor diegene zelf maar ook voor zijn of haar omgeving. We vinden het belangrijk om gemeenteleden die hiermee worstelen steun te bieden en met veel respect te behandelen.

3.2 Elkaar helpen

Homoseksuele geaardheid is een uiting van de gebrokenheid waar we allemaal ons deel van mee krijgen. Iemand die bij zichzelf homoseksuele gevoelens ontdekt, ervaart vaak in eerste instantie schrik, angst, verwarring en eenzaamheid. Niet zelden kampen jonge homoseksuelen met suïcidale gedachten.

Verliefdheid kan overrompelend en fijn zijn. Maar wat als je ontdekt dat jouw verliefdheid op iemand van hetzelfde geslacht gericht is? Het is niet zoals het ooit bedoeld was. Deze gebrokenheid raakt de 'inner circle' van je mens-zijn. Daar waar je de diepste vreugde kunt beleven, maar waar je ook het diepst gekwetst kunt worden: het ingeschapen, diepe verlangen om je leven met iemand te delen.

Het is voor iedereen goed om zichzelf de vraag te stellen: wat als het mij zou overkomen? Hoe zou ik daarmee omgaan als gelovig mens? Welke weg om te gaan zou God mij geven? We willen als christenen elkaar helpen om met deze vragen een weg vinden, met Gods woord als een licht op ons pad en een lamp voor onze voet.⁵

3.3 Medereizigers

In het verleden hebben we als kerk fouten gemaakt in de omgang met homoseksuele broeders en zusters. Hoe vind je daarin de vrede, gerechtigheid en vreugde van Gods koninkrijk?⁶ Want dát moet de inzet van de kerk, van onze gemeente, zijn. Niet allereerst: wat vind ik van homoseksualiteit in de gemeente, maar: hoe help ik mijn homoseksuele broeder en zuster om discipel te zijn van de Heer en om als pelgrim blijmoedig op weg te gaan naar Zijn toekomst?⁷ En omgekeerd: hoe kan mijn homoseksuele broeder en zuster mij helpen hierin de weg als medereiziger te vinden. De tekst van 'The Servant Song' (geschreven door Richard Gillard, vertaald als Opwekking 378) geeft dit treffend weer:

*Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.*

⁵ Psalm 119: 105.

⁶ Romeinen 14: 17.

⁷ Ethiek in de eerste persoon, bijdrage van Ad de Bruijne in de e-brochure vooraf Studiedag Homoseksualiteit en Kerk.

*Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.*

3.4 De Bijbel

In de Bijbel lees je hoe er blij en juichend over ons man- en vrouw-zijn wordt gesproken. Bijvoorbeeld in Genesis 1 en 2 en Hooglied. Zo heeft God ons menszijn bedoeld en gemaakt. Die ene ander met wie je helemaal één mag worden en waarin je zo het beeld van God mag laten zien: in liefde, in verantwoordelijk zijn voor elkaar, in zorgen voor de schepping.

In contrast daarmee wordt in de Bijbel negatief en veroordelend gesproken over homoseksualiteit. Dat kan pijnlijk dichtbij komen als het jezelf betreft, of je kind. Wat moet je dan met deze teksten? Als christenen willen we immers leven bij de hele Bijbel, zonder teksten af te plakken.

3.5 Ontoelaatbaar?

De conclusie die de kerk op basis van deze teksten in grote lijnen altijd heeft getrokken en die de kerk ook nu wereldwijd nog het meeste aanhangt, luidt: homoseksualiteit is door God verboden, is een zonde. Voor wie oprecht bij een open Bijbel Christus wil navolgen, is het dan onmogelijk en ongeoorloofd om een levenspartner te kiezen in overeenstemming met zijn of haar homoseksuele geaardheid.

Ondertussen is de druk vanuit de samenleving om dit traditionele standpunt te herzien sterk toegenomen. Je kiest als kerk voor het isolement als je op die traditionele lijn blijft. Als dat onomstotelijk van Godswege moet, dan is het niet anders en zal God ons ook de kracht geven om die weg te gaan. Maar dan moeten we dat wel heel zeker weten en overtuigend kunnen onderbouwen. Er is een aantal redenen om hieraan te twifelen:

1. De vraag naar Gods weg in een complexe zaak als homoseksualiteit vraagt om meer dan de exegese van een aantal Bijbelteksten. De hele Bijbel moet hierbij geopend worden, om te voorkomen dat je losse Bijbelteksten gaat gebruiken als bewijsteksten voor je eigen overtuiging of gevoel.⁸
2. Wat betreft de teksten in het Oude Testament, vooral Leviticus, moeten we er rekening mee houden dat er vanuit een heel andere culturele context dan de onze wordt gesproken.⁹ Er staan bijvoorbeeld ook strenge verboden ten aanzien van relaties en gebruiken die bij ons geen groot probleem vormen of zelfs als legaal worden beschouwd.¹⁰ Daarmee schakelen wij de teksten over homoseksualiteit niet uit, maar deze context verbiedt ons wel om deze teksten direct op onze situaties toe te passen. Omdat we de Bijbel niet biblicistisch (een zeer letterlijke uitleg van alle Bijbelteksten) willen lezen, moeten we dat ook niet doen ten aanzien van homoseksualiteit. Het is dus een vraag wat deze teksten voor ons nu betekenen.
3. Wat betreft het Nieuwe Testament en in het bijzonder Romeinen 1 geldt evenzeer het verschil in culturele context. Gelovige homoseksuelen die de Heer van harte liefhebben en willen navolgen, herkennen zich totaal niet in het beeld dat Paulus schetst. In die

⁸ Zie de bijdrage van Ad de Bruijne in de e-brochure vooraf bij de Studiedag Homoseksualiteit en Kerk.

⁹ Zie voor een overzicht de bijdrage van Jan Mudde, e-brochure vooraf Studiedag Homoseksualiteit en Kerk

¹⁰ Zie Leviticus 18: 12, 19; 20: 18, 19, 21; Deuteronomium 22: 5; 24: 4.

teksten staat homoseksualiteit in het teken van verzet tegen God. De homoseksuele gelovige herkent zich ook niet in dit beeld.

3.6 Geen bewuste opstand

Daarom doen wij Paulus' onderwijs noch onze homoseksuele medegelovige recht als wij op basis van Romeinen 1 zijn of haar verlangen naar iemand van hetzelfde geslacht als zonde veroordelen. Want hier is geen sprake van een bewuste opstand tegen God als onze Heer en Koning of verzet tegen zijn genade als onze Vader en Verlosser. Het is mijn zondige aard die mij God en mijn naaste doet haten.¹¹ Dat is niet hetzelfde als een homoseksuele geaardheid.

3.7 Zijn en doen

Hierbij willen wij geen onderscheid maken tussen geaardheid en de praktijk. Alsof de homoseksuele geaardheid geen probleem is zolang je het maar niet 'doet'. Je mag wel 'zo' zijn, maar niet 'zo' doen. Dat onderscheid is onhoudbaar door wat de Here Jezus zelf daarover zegt. Wie in het hart verlangt naar iets dat God verbiedt, is daarmee al zondig.¹² Iemand met een homoseksuele geaardheid zou zich daarmee in het diepst van zijn gevoel naar die ene ander dus altijd zondig moeten voelen. Dat is onmenselijk en ook on-Bijbels.

In Romeinen 1 doet Paulus een beroep op de natuur en daarmee op de schepping zoals God die heeft gemaakt en bedoeld. Homoseksualiteit is tegennatuurlijk en niet naar Gods bedoeling. Daarmee doet Paulus in zijn dagen een beroep op wat iedereen zelf kan aanvoelen en beamen. Hij beschrijft een vorm van homoseksualiteit die moedwillig wordt gekozen tegen het geloof en God en de door Hem geschapen orde in. Maar de christen die God van harte liefheeft en wil dienen en zijn homoseksuele geaardheid ontdekt, herkent zich niet in deze typering. Die zal vanuit zijn of haar eigen geaardheid juist heteroseksualiteit als tegennatuurlijk ervaren. En dan?¹³

3.8 Gebrokenheid

Voorgaande betekent dat wij homoseksualiteit niet als zondig¹⁴ veroordelen, mits deze relatie aan dezelfde voorwaarden voldoet als een heteroseksuele relatie in liefde en trouw. Niet zondig, maar wel een uiting van de gebrokenheid waaraan de hele schepping is onderworpen.¹⁵

Als we in het licht van de Bijbel zouden moeten concluderen dat elke vorm van homoseksualiteit zondig is, in de zin van 'aan God voorbijgaan', is er maar één antwoord mogelijk: kom terug van deze weg, bekeer u! Een kerk die de zonde de ruimte geeft, verraadt daarmee de liefde tot God én de naaste. Hoe moeilijk en zwaar ook, de oproep is en blijft: keer om.

¹¹ Heidelbergse Catechismus, Zondag 2, vraag en antwoord 5.

¹² Matteüs 5: 28.

¹³ Zie A. van der Dussen, Christelijk omgaan met homoseksualiteit, TSB lezing 2003.

¹⁴ Zonde in de diepste zin van het woord: een moedwillig afkeren van God en zijn genade. Die zonde waardoor een mens het koninkrijk van God niet zal beërven.

¹⁵ Genesis 3: 18; Romeinen 8: 20vv.

Maar als we in het licht van de Bijbel concluderen dat er ook een homoseksualiteit bestaat als blijk van gebrokenheid¹⁶ en niet per se van zonde, dan zullen we de ander moeten bijstaan en bemoedigen om in de ruimte van Gods liefde en genade zijn of haar weg te vinden en te gaan. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus heeft verlost.¹⁷

3.9 De begaanbare weg

We willen door de kracht van de Heilige Geest Gods weg vinden en gaan, vanuit het geloof dat de Here Jezus niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar te vervullen. Hij houdt vast aan Gods bedoeling met ons leven, niet door te handhaven, maar door te vervullen in de ruimte van zijn barmhartigheid en door ons tegemoet te komen. Nog duidelijker is die barmhartige tegemoetkomendheid te horen in zijn uitnodiging:

*'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'*¹⁸

Dit tekstgedeelte helpt ons in het nadenken over homoseksualiteit op de weg van de Heer. De Heer nodigt ons onvoorwaardelijk uit. Je mag komen zoals je bent. Maar je blijft niet zoals je bent door de werking van de Heilige Geest. Hij nodigt je uit zijn juk op je te nemen. Dat is met Hem de weg van Gods koninkrijk en gerechtigheid gaan. Dat is met Hem en door Hem gaan verlangen om naar al Gods geboden te leven, in het nederige besef dat zelfs de allerheiligsten in dit leven niet meer dan een begin van deze nieuwe gehoorzaamheid kennen.¹⁹ Belangrijk hierbij is dat Jezus zegt dat zijn juk zacht is en zijn last licht. Met andere woorden: de weg waarop Hij ons roept, is begaanbaar. Hij eist niet het onmogelijke. Daarin herkennen we de tegemoetkomendheid van God in zijn barmhartigheid naar zondige mensen in al hun gebrokenheid. Tegelijk houdt Hij het perspectief van het koninkrijk vast en het leven naar Gods bedoeling. De negatieve uitspraken over homoseksualiteit in de Bijbel blijven zo meespreken - maar dan wel 'in Christus'.

3.10 Een uitgestoken hand

Als kerk die leeft bij Gods Woord, blijven we zeggen dat homoseksualiteit niet is zoals God het oorspronkelijk heeft bedoeld. Daarin laten we al die Bijbelwoorden doorklinken waarin homoseksualiteit negatief wordt geduid. Maar we spreken daarin niet van persoonlijke zonde, waarvan men zich moet bekeren, maar van gebrokenheid waarin men door Gods genade een weg mag vinden. Want in de homoseksuele medegelovige die met hart en ziel God wil dienen, herkennen we niet die mens op wie die teksten in het Oude en in het Nieuwe Testament (en in het bijzonder Romeinen 1) doelen. Daarom gaat niet de oproep tot radicale

¹⁶ Immers God heeft dit bij de schepping niet bedoeld.

¹⁷ Romeinen 3: 22-24.

¹⁸ Matteüs 11: 28-30.

¹⁹ Heidelbergse Catechismus, Zondag 44, vraag en antwoord 114.

omkeer voorop, maar de uitgestoken hand om de ander te helpen Gods weg te zoeken en te gaan.

3.11 Een zacht juk

Het juk dat de Heer ons oplegt, is te dragen (zacht), maar mag ook heilzaam schuren: het schuurt voor de gemeente die weet heeft van Gods bedoeling met ons leven, maar daarheen op weg op Bijbelse wijze moet leren omgaan met gebrokenheid en onvolmaaktheid. In liefde en trouw, ruimte biedend en tegemoetkomend in barmhartigheid. Zonder echter het perspectief op Gods bedoeling prijs te geven! Wij ervaren allemaal de gebrokenheid waarmee iedereen op zo veel verschillende punten moet omgaan.

Het schuurt ook voor de homoseksuele broeder en zuster: homoseksualiteit blijft een uiting van gebrokenheid.

3.12 Uitzicht op het volmaakte

Van belang is ook het besef dat we tot de komst van Christus in heerlijkheid als christenen met de wereld mee zuchten onder de gebrokenheid en des te meer met verlangen moeten uitzien naar de verlossing van ons lichaam.²⁰ We zullen heen groeien naar de volmaaktheid in Christus, die niet identiek is aan het herstel van een gebroken schepping. Op de nieuwe aarde zal geen sprake meer zijn van gebrokenheid. Ook onze partnerrelaties zullen dan niet meer die prominente plaats hebben zoals in deze bedeling: Als 'kinderen van de opstanding' zal het 'kinderen Gods zijn' alles bepalen.²¹ In de gemeente moeten we dat nieuwe nu al beoefenen door de banden van huwelijk en gezin te relativeren in het licht van de band van de Geest die ons leert om 'Abba, Vader' te zeggen, maar daarmee ook 'broer' en 'zus'.²² Nog een keer in de woorden van 'The Servant Song':

*Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.*

²⁰ Romeinen 8: 23.

²¹ Lukas 20: 36.

²² Zie de relativering van Paulus in 1 Korinthe 7: 29vv.

4 Beleidslijn van de NGK EDE | de Proosdij

Op basis van de overwegingen van de kerkenraad met betrekking tot homoseksualiteit (waar we spreken over homoseksualiteit bedoelen we ook biseksualiteit) heeft de kerkenraad de volgende beleidslijn geformuleerd:

1. Homoseksuele geaardheid is niet naar Gods oorspronkelijke bedoeling. Homoseksualiteit is (in de meeste gevallen) een onveranderlijke geaardheid. We noemen dit geen zonde, maar een gevolg van de gebrokenheid van de schepping.
2. Als gemeenteleden vormen we samen het lichaam van Christus. Homoseksuele broeders en zusters horen erbij en wij hebben elkaar nodig om samen op te trekken in de navolging van Christus.
3. Een homoseksuele geaardheid is geen belemmering voor lidmaatschap van onze gemeente. Ook homoseksuelen met een relatie zijn welkom als lid van onze kerk. Gelovigen in een homoseksuele relatie zijn van harte uitgenodigd om openbare belijdenis van hun geloof af te leggen. Op die belijdenis kan, als bij ieder ander, de doop volgen voor wie nog niet gedoopt is.
4. We komen naar het avondmaal omdat we alles van Christus verwachten. Zouden we dan niet iedereen die dat ook wil van harte welkom heten? Het avondmaal is het feest van de genade. Dus iedereen die van harte gelooft en Christus wil navolgen, is welkom: kinderen en volwassenen, of ze nu hetero of homo zijn.
5. De Landelijke Vergadering heeft in januari 2016 besloten dat het ambt van ouderling of diaken niet wordt opengesteld voor gemeenteleden die een homoseksuele relatie hebben. In de NGK Ede | de Proosdij kiezen we ervoor dat besluit vooralsnog in onze kerk te handhaven, ook met betrekking tot het ambt van predikant. Een predikant, diaken of ouderling bekleedt een leidinggevend ambt dat de hele gemeente aangaat. Bij de bevestiging wordt de hele gemeente expliciet gevraagd het vertrouwen uit te spreken in de betreffende ambtsdrager. Om goed te functioneren, moet een ambtsdrager zich voldoende gedragen weten. Zolang er binnen de gemeente zo veel verschil van opvatting bestaat over homoseksualiteit, volgen we de richtlijn van de Landelijke Vergadering.
6. Alle overige taken binnen de gemeente kunnen worden ingevuld door alle gemeenteleden die beschikken over de benodigde gaven en talenten.
7. Een huwelijk van gemeenteleden met een homoseksuele relatie zullen we niet kerkelijk bevestigen²³. Hiermee willen we het huwelijk in ere houden als een instelling van God om daarmee de bijzondere relatie tussen man en vrouw vorm te geven. Wel willen we in de NGK Ede | de Proosdij zegenend om mensen heen staan. We zullen gemeenteleden met een homoseksuele relatie die zegen niet onthouden wanneer zij een burgerlijk huwelijk willen vieren in een kerkdienst. De precieze invulling van zo'n dienst raakt aan een breder gesprek binnen de kerkenraad over huwelijk en samenleven en hoe we daar in onze kerk mee omgaan. In deze beleidslijn zal de uitkomst daarvan later worden toegevoegd.

²³ We maken hierbij onderscheid tussen een kerkelijke bevestiging van een huwelijk en een zegen.

8. Voor de kerkelijke doop van kinderen binnen een homoseksuele relatie geldt hetzelfde als voor alle kinderen voor wie de doop wordt aangevraagd. Immers, volgens goed, eeuwenoud gebruik, is doorslaggevend dat een kind van één of twee gelovigen beschouwd mag worden als deel van Gods Verbond. Het perspectief van het kind is hierin leidend: elk verbondskind mag in onze kerk de doop ontvangen. En elke wettige ouder, die als gelovig lid van de gemeente de doopvragen oprecht met een ja-woord kan beantwoorden, mag een kind ten doop dragen.
9. Als leden van NKG Ede | de Proosdij vormen we samen het lichaam van Christus. We willen er voor elkaar zijn en ook onze homoseksuele broeders en zusters een veilig thuis bieden. Dat geldt voor hen die zich geroepen voelen tot een weg van onthouding en voor broeders en zusters die ervoor kiezen om een relatie aan te gaan met iemand van hetzelfde geslacht.

Tot slot

Bij het opstellen van deze beleidslijn hebben we ons laten leiden door de liefde voor God boven alles, liefde voor de gemeente als Bruid van Christus, en liefde voor onze gelovige broeders en zusters, ongeacht hun seksuele geaardheid. Het is onze diepe wens dat alle gemeenteleden zich in ons midden als medegelovigen gezien, gehoord en gerespecteerd weten.

In deze beleidslijn is ruimte voor verlegenheid en spanning. We hebben te maken met veel verschillende opvattingen, niet alleen in de gemeente maar ook binnen de kerkenraad. De een gaat het (veel) te ver, voor een ander juist niet ver genoeg. Juist in die verschillen willen we elkaar vasthouden en respecteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ruimte houden voor ambtsdragers die moeite hebben met (delen van) deze beleidslijn.

Bij de uitkomst van ons bezinningsproces ervaren wij de waarheid van het Schriftwoord dat zegt dat ons kennen tekortschiet en ons profeteren beperkt is. We vinden rust in de wetenschap dat wij in al ons zoeken door God gekend zijn. Hij is de dragende grond onder ons leven, ook onder ons gemeenteleven. Moge de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten bewaren in Christus Jezus.