



**schrijvers/
titels****Notitie homofilie**

auteur	GKv Heemse
achtergrond	GKv
bron	
jaartal	2013
thema	Handreiking voor ambtsdragers

Inleiding of samenvatting inhoud artikel

In 2013 stelde de kerkenraad van de GKv Heemse deze notitie vast, bedoeld als handreiking voor ambtsdragers voor gesprekken met homoseksuele gemeenteleden. De notitie heeft een pastorale invalshoek, maar maakt ook ethische keuzes en gaat ook over vermaan en tucht.

Notitie homofilie

Vastgesteld door de kerkenraad van de GKv Heemse, 4 maart 2013

Deze notitie is bedoeld als handreiking voor ambtsdragers ten behoeve van gesprekken met een broeder of zuster, die een homofiele geaardheid heeft.

Ook kan de notitie bruikbaar zijn voor gesprekken met ouders of andere familieleden van een broeder of zuster met een homofiele geaardheid.

De volgende lectuur is zeer informatief met het oog op het pastoraat:

- R. ter Beek, Homofielen in de gemeente; een pleidooi voor meeleven, Uitgave van Koinotès. 1995
- Jannes Janssen, Kavels tarwe in de woestijn; gemeente, pastoraat en homofilie, Uitgave Oosterbaan & Le Cointre, 1989.
- Infomap ambtsdragers, GVI, 1997, hfdst.3.1.7.: homofilie (en de opvolgers hiervan: CD-ROM: Aan het werk in de kerk, SGO 2004, hoofdstuk 11.7 en artikelen over dit onderwerp op de website www.gemeentevandaag.nl).

1. De pastorale invalshoek

Het is wijs het gesprek met een broeder of zuster, die het moeilijk heeft vanwege zijn of haar homofilie geaardheid te starten vanuit een pastorale invalshoek en niet vanuit de ethiek.

De zaken die in deze notitie onder 1 en 2 worden aangeduid, moeten eerst grondig worden doorgesproken voordat de punten aan de orde komen die onder 3 en 4 zijn vermeld.

Voorwaarde voor een goed pastoraal gesprek is dat de ambtsdrager voldoende kennis en inzicht heeft in de problematiek waarin kinderen van God leven, als ze een homofiele geaardheid hebben. Alleen dan kan de ambtsdrager goede vragen stellen, goede formuleringen gebruiken en vertrouwen wekken bij zijn gesprekspartner.

Daarom is het belangrijk dat elke ambtsdrager zich de kennis van deze problematiek heeft eigen gemaakt, zoals die bijvoorbeeld helder en tamelijk beknopt is verwoord in bovengenoemde lectuur.

Vrijwel steeds zal het noodzakelijk zijn dat in een reeks vervolggesprekken stap voor stap geprobeerd wordt pastoraal verder te komen.

Bij overdracht naar een volgende ambtsdrager, zal vertrouwelijke informatie mogen worden doorgegeven na instemming van de te bezoeken broeder of zuster.

Er moet ook ruime pastorale aandacht worden gegeven aan de ouders van een homofiele broeder of zuster.

- Aandacht voor de homofiele broeder of zuster als persoon en als kind van God.

Vragen naar en doorspreken over de relatie met God. Vragen of de homofiele gevoelens, verlangens en gedachten moeite geven in de geloofsrelatie. Kun je met je moeite God danken voor het leven en blij zijn met je geloof?

- Helpen bij acceptatie.

Een homofiele geaardheid plaatst je niet buiten het koninkrijk van God. Je mag leven in het klimaat van Gods liefde, zoals ieder in de kerk. Je hebt evenals ieder een volwaardige plaats in de gemeente van

Dit document is gedownload van <http://www.homoindekerk.nl>

Christus.

De Here accepteert je zoals je bent, inclusief je geaardheid.

Mensen die zich afgewezen voelen krijgen van God een gedenkteken en een naam in de gemeente (Jesaja 56: 5).

Een citaat uit bovengenoemd boekje van ds. R.ter Beek: 'Want ook van een homofiele christen mogen we zeggen: noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden (Joh.9: 2).'

Gods Zoon, Jezus, heeft opdracht gekregen om ook de homofiele gelovige te reinigen. Dat begint met vergeving van de zonden en het geschenk van de Heilige Geest en eindigt met de volkomen heiligmaking. Gods werken kunnen niet verborgen blijven in het leven van zijn homofiele kinderen. Ook zij steunen op het gebod om hun zonden te kennen en hun leven te heiligen in dankbaarheid. Zij zoeken kracht in het gebed om vergeving en om de hulp van de Geest bij de strijd tegen hun oude mens. Dat verenigt hen met de gemeente, die bonte verzameling door de zonde beschadigde mensen die elkaar gevonden hebben en steeds weer vinden in het zachte licht van de genade van Jezus Christus. Zo horen ze ook het evangelie: uw homofilie, noch alle zonden, die daaruit tegen uw wil voortgekomen zijn, kunnen verhinderen dat God u in genade aanneemt, als u over deze zonden van harte berouw hebt door de genade van de Heilige Geest, als u begeert tegen uw ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. De nieuwe mens in geen hopeloos project. De Heilige Geest scheidt hem'. (citaat uit R. ter Beek, Homofielen in de gemeente, pag.20).

- Vragen naar en doorspreken over gevoelens van eenzaamheid en eventueel afgewezen zijn door familie, door vrienden, door de kerkelijke gemeente,

Spreken over en helpen met het bouwen van een kleine vertrouwde kring van brs en zrs om je heen aan wie je je geaardheid bekend durft te maken.

Trouwens in zijn algemeenheid, los van de problematiek van de homofilie, is het belangrijk dat ambtsdragers met alleenstaanden van ongeveer 25 jaar en ouder spreken over het alleen zijn en de moeiten die dat kan geven, het aanvaarden van Gods leiding daarin, enz.

- Begrip tonen dat het moeilijk is als de Here je leven zo leidt dat je geen seksuele relatie met iemand kunt aangaan, hoewel je daar sterk naar verlangt.

Met bewogenheid laten blijken dat u naast hem of haar staat en dat we in de gemeente geroepen zijn ook hierin elkaars lasten behoren te dragen en zo de wet van Christus vervullen. (Gal.6: 2). In de gemeente moet er vanuit deze houding voor alle gemeenteleden een veilig klimaat zijn.

2.De christelijke troost in de gebrokenheid van het leven

Spreken over de gebrokenheid van het leven die er is door onze gezamenlijke schuld sinds de zondeval van Adam en Eva en het getroost kunnen leven in deze gebrokenheid.

Gods kinderen leven in een onvolmaakte wereld en mogen er onder lijden dat ze met onvervulde verlangens moeten leven, op allerlei manieren. Aanvaard het lijden (2 Tim.4: 5).

Iedereen moet zijn leven verliezen om het te kunnen bewaren voor het eeuwige leven (Joh.12: 25).

Ook van homofiele gevoelens zullen Gods kinderen volledig verlost worden, maar vaak niet aan deze kant van het graf. Christus maakt eens alle dingen nieuw (Openb.21: 5).

Dit document is gedownload van <http://www.homoindekerk.nl>

Leven in de christelijke hoop; we zijn op weg naar een nieuwe wereld waarin we niet meer lijden, ook niet meer lijden onder homofiele gevoelens. Op onze levensweg daarheen worden we, ook in al onze moeiten, gedragen door onze God (Ps.68: 20) en zullen we met Zijn hulp het Woord des levens vasthouden (Fil.2: 16).

Gods liefdevolle leiding in ons leven geldt ook voor de moeiten die uit zijn Vaderhand naar ons toekomen (Rom.8: 28; H.C., Zondag 10).

Reeds toen we als baby gedoopt werden, werd dit in de kerk als volgt onder woorden gebracht:

'Wanneer we gedoopt worden in de naam van de Vader, verklaart en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade sluit. Hij neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede'. (citaat uit het doopsformulier).

We mogen met al onze moeiten en al onze zonden, ook de zonden, die voortkomen uit een homofiele geaardheid, met vrijmoedigheid naar de genadetroon van Christus gaan opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd (Hebr.4: 16).

Gods kinderen gaan door lijden heen naar de heerlijkheid, (Rom.8: 17).

Op het gebed wil God ons de kracht geven om het lijden dat Hij op onze levensweg plaatst, te kunnen dragen, en op het gebed wil Hij ons de bijstand van de Geest schenken in de strijd tegen de zonde, vergelijk het gebed uitgesproken bij de bediening van de doop. (zie het doopsformulier).

In de gemeente van Christus weten we ons allen diep afhankelijk van Gods ontfermende genade voor zondaren. We mogen schuilen bij de genade van Christus.

3. De ethiek

De Bijbel biedt nergens een opening voor een homofiele relatie in liefde en trouw, inclusief seksuele omgang.

Sinds de zondeval ligt de schepping onder de vloek (Gen.3: 17). Als gevolg daarvan zijn er allerlei vervormingen van de scheppingsorde en ervaren we op vele manieren de gebrokenheid van het leven.

Ook het voorkomen van een homofiele geaardheid behoort tot de gebrokenheid van het leven.

Immers in Genesis 2: 18-24 heeft God ons geopenbaard dat het huwelijk tussen een man en een vrouw door Hem is ingesteld.

In dit gedeelte lezen we dat de Here de vrouw voor de man heeft geschapen en dat Hij de man heeft opgedragen zijn vrouw aan te hangen.

Een geaardheid die een man belemmert een vrouw lief te hebben en een vrouw een man, een geaardheid die het als natuurlijk doet ervaren dat een man een man begeert en een vrouw een vrouw, is daarom niet in overeenstemming met de door God geschapen orde, maar behoort tot de gebrokenheid van het leven, die er is sinds de zondeval.

Dat een man alleen een vrouw mag huwen behoort tot de orde die God heeft ingesteld en bovendien heeft Hij zelf bepaald dat seksueel verkeer alleen binnen deze huwelijksrelatie mag plaatsvinden (Gen.2: 24).

Christus citeert en bevestigt deze tekst over het huwelijk als instelling van God in Zijn onderwijs over de echtscheiding (Mat.19: 4).

In Rom.1: 18-32 noemt Paulus de homoseksuele omgang tegennatuurlijk, waarbij hij de norm van de schepping als maatstaf hanteert.

Dit document is gedownload van <http://www.homoindekerk.nl>

Ook op andere plaatsen in de Schrift (bv. Lev.18: 22 en 20: 13) kunnen we lezen dat homoseksuele omgang door de Here wordt afgekeurd.

Op grond van deze openbaring van onze God is in de gereformeerde gemeenschap steeds uitgedragen dat twee mensen van hetzelfde geslacht niet met elkaar mogen huwen en geen seksueel verkeer mogen hebben.

4. Vermaan en tucht

Ook in situaties waar sprake is van samenwonen inclusief homoseksuele omgang zullen de ambtsdragers hun gesprekken starten vanuit een pastorale invalshoek en dus eerst de tijd nemen om door te spreken over de sub 1 en 2 van deze notitie genoemde zaken.

In vervolggereprekken zal vanuit de Heilige Schrift ook over deze zondige leefwijze moeten worden gesproken in een geest van zachtmoedigheid (Gal.6: 1). In deze gesprekken zal het hiervoor sub 3 vermelde kunnen worden gebruikt.

Als de gesprekken geen berouw en bekering tot gevolg hebben en de brs of zrs na herhaaldelijk vermaan niet bereid zijn hun seksuele omgang te beëindigen, zal de kerkenraad bij belijdende leden moeten overgaan tot afhouding van het Heilig Avondmaal en/of andere maatregelen overeenkomstig art.72 t/m 76 KO. Bij volwassen doopleden zal gehandeld worden overeenkomstig art. 82 KO.

5. Vriendschap

Het woord vriendschap wordt tegenwoordig gebruikt in twee betekenissen:

1. Het kan gaan om een vertrouwelijke relatie tussen twee personen zonder dat er sprake is van verliefdheid.
2. Het betreft een relatie tussen 2 personen die op elkaar verliefd zijn.

In deze notitie gebruiken we het woord vriendschap in de eerste betekenis.

Genegenheid, vriendschap, vertrouwelijkheid, mogen worden genoten als een geschenk van God.

In de Bijbel wordt ook op vele plaatsen gesproken over vriendschap (bv. Job en zijn vrienden; Husaï, de vriend van David; de hechte vriendschap van David en Jonathan).

Vriendschap impliceert vertrouwelijke omgang.

De Here sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend (Ex.33: 11). Abraham wordt een vriend van God genoemd (2 Kron.20: 7).

Soms besluiten goede vrienden of vriendinnen die niet of niet meer getrouwd zijn samen in één huis te gaan wonen, vaak met oog op gezelligheid, veiligheid, geborgenheid en ter opheffing of ter voorkoming van eenzaamheid. De moeite van het alleen zijn kunnen heel groot zijn,

Uiteraard is er geen bezwaar tegen deze vorm van bij elkaar gaan wonen.

Dat bezwaar is er ook niet als het gaat om broeders en zusters met een homofiele geaardheid.

Per geval zal moeten worden gezien wat wijs is. Voor sommigen is het samen onder één dak wonen wellicht te riskant, voor anderen kan het een positieve uitwerking hebben op het geloofsleven, het functioneren in de gemeente en het psychisch en sociaal welbevinden.

Dit document is gedownload van <http://www.homoindekerk.nl>

Op pastorale wijze zal de ambtsdrager de broeders en zusters moeten adviseren en helpen bij de afwegingen om te komen tot een voor de Heer verantwoorde beslissing.

Twee broeders of twee zusters met een homofiele geaardheid, die op elkaar verliefd zijn, moeten niet samen in één huis gaan wonen.